

BIJEENKOMST 5

DE VERWACHTINGEN VAN EEN GELOVIGE AANGAANDE HET NIEUWE LEVEN

▪ Herhaling van de vorige les

Herzien de vijf reacties die God vereist van mensen die tot Hem willen komen voor verlossing.

▪ Vertellen in de groep

Vertel over welk stap je het meest aanspreekt als jij tot God zou willen komen.

▪ Vraag

Als iemand in Jezus Christus gelooft, wat mag hij dan verwachten van het nieuwe leven?

▪ Onderricht uit de Bijbel

Wat leert de Bijbel m.b.t. de toekomstige verwachting?

Er zijn 3 belangrijke verwachtingen:

De betekenis van de uitdrukking: “in Jezus Christus”. Efeziërs 1:3-7; 2:4-6.

De uitdrukkingen “in Christus”, “door Christus” of “met Christus” verwijzen naar het volbrachte verlossingswerk van Jezus Christus als Middelaar tussen God en mensen.

“In Jezus Christus” betekent geestelijk met Jezus Christus en met Zijn Lichaam verbonden te zijn en een deel aan Zijn volbrachte verlossingswerk te hebben. De uitdrukking verwijst naar de wettelijke staat of positie van de christen voor God en naar de werkelijk toestand van de christen. Vanuit Zijn heerlijkheid en majesteit in de hemel stuurt Jezus Christus Zijn Geest in het hart van de gelovige, zodat de gelovige voor de zonde sterft en tot een nieuw leven opstaat. Dus, zowel wat zijn staat/positie en zijn toestand betreft is de gelovige niet alleen al geoordeeld, veroordeeld, gekruisigd en begraven, maar nu ook al levend gemaakt, uit de geestelijke dood opgewekt en met Christus in de hemelse gewesten gezeten.

Maar er is een tijd factor. De gelovige ontvangt deze heerlijkheid nu nog niet in volle maat! Het recht dit te ontvangen is al veilig gesteld en het nieuwe leven is al begonnen! Nu al is het leven van de gelovige “met Christus in God verborgen” (Kolossenzen 3:3-4). Nu al is de naam van de gelovige in het hemelse register geschreven (Lukas 10:20). Nu al worden zijn belangen vanuit de hemel bevorderd (Hebreeëen 9:24). Nu al wordt de gelovige door hemelse standaarden beheerst en door hemelse motiveringen aangespoord (Kolossenzen 3:1-2). Nu al dalen de hemelse zegeningen neer op de gelovige (Efeziërs 1:3-14). Nu al vult de hemelse genade zijn hart. Nu al stelt de hemelse kracht hem in staat om meer dan overwinnaar te zijn.

A. DE EERSTE VERWACHTING: DE POSITIE VAN EEN GELOVIGE IN CHRISTUS

De Bijbel leert “wat een gelovige in Jezus Christus nu al is”:

- Hij is al gerechtvaardigd
- Hij heeft zekerheid van verlossing
- Hij is een deel van Gods huisgezin geworden.

Deze drie zaken worden “de staat of positie” van de christen” genoemd.

1. Je positie als een gelovige in Christus: Je staat in de rechte relatie tot God.

- Een christen is volkomen gerechtvaardigd. Romeinen 5:1-2.

Illustratie. In een gevecht, stak een jonge man een ander dood met zijn mes. Hij schrok geweldig van zijn daad en vluchtte naar huis. Hij vertelde alles aan zijn oudere broer en had enorm spijt. Maar de politie was al in aantocht en hij kon zijn wandaad niet terugdraaien. Zijn broer beval hem zijn bloedbesmeurde kleren uit te trekken en zich te wassen. En hij gaf zijn eigen schone kleren aan zijn jongere broer en hielp hem te ontkomen. Daarna trok de oudere broer de bloedbesmeurde kleren aan. Toen de politie arriveerde, het mes en de bloedbesmeurde kleren zagen, werd de oudere broer meteen gearresteerd. Hij werd berecht en door de rechter ter dood veroordeeld. Jaren later kon de jongere broer het niet meer uitstaan en ging naar de rechter. Hij vertelde de rechter alles wat er gebeurd was. De rechter zei dat de straf voor de wandaad al uitgevoerd was en de eis van de wet dus al voldaan was. Hoewel de jongere broer niet onschuldig was, verklaarde de rechter hem volkomen vrij en liet hem vrij uitgaan! De rechter *beschouwde en behandelde* hem als volkomen rechtvaardig (vergeven, niet meer schuldig), zelfs al was hij dat niet en verdiende hij dat niet! De oudere broer was gestorven *in de plaats van* de jongere broer, zodat de jongere broer gerechtvaardigd kon worden voor zijn boze daad.

Op dezelfde wijze wordt een mens die gelooft in Jezus Christus volkomen gerechtvaardigd (vergeven, vrij verklaard). Hij gelooft dat Jezus Christus in zijn plaats aan het kruis gestorven is, zodat de Rechter, God, hem volkomen vrij (rechtvaardig) kon verklaren en voortaan als volkomen rechtvaardig kon beschouwen en behandelen. Jezus Christus nam al onze zonden van ons weg en liet onze zonden op Zijn lichaam aan het kruishout spijkeren. Jezus Christus werd “om

onze overtredingen *doorboord*¹ en “om onze ongerechtigheden *verbrijzeld*”² (Jesaja 53:5). Hij droeg de straf in ons plaats! Hij leed in ons plaats en maakte plaatsvervangend verzoening. Jezus Christus nam *onze zonde* op zichzelf en gaf ons *Zijn gerechtigheid* (het resultaat van Zijn volbrachte verlossingswerk)(2 Korintiërs 5:21)! De gerechtigheid die een mens van nature niet bezit, wordt uit genade aan hem toegerekend (toegeschreven)! De vroegere relatie van vijandschap werd in vriendschap veranderd. De voorheen verloren mens is nu voor eeuwig behouden!

• **Een christen is met God verzoend. Romeinen 5:9-10.**

Aan het kruis heeft Jezus Christus een zoenoffer gebracht. Met Zijn zoenoffer heeft Jezus Christus de heilige en rechtvaardige verbolgenheid (toorn) van God gestild (i.e. Zijn rechtseis tevreden gesteld) en Zijn rechtvaardige straf voor onze zonden op Zichzelf genomen. Zo heeft God vrede gemaakt met ons en ons met Hem verzoend. God beschouwt en behandelt ons niet langer als vijanden (Psalm 5:6-7; Romeinen 5:9-10), maar als vrienden (Johannes 15:13-15)! God behandelt ons nu met barmhartigheid en liefde.

2. Je positie als een gelovige in Christus: Je hebt zekerheid van verlossing.

• **Een christen heeft drie zekerheden. Johannes 5:24; 10:27-28.**

Wanneer een mens in Jezus Christus gelooft, heeft hij meteen drie zekerheden:

- Hij bezit *eeuwig leven*: nu al op de aarde en uiteindelijk in Gods tegenwoordigheid in de hemel
- Hij bezit *eeuwig gerechtigheid*: nu al op de aarde en in de laatste oordeelsdag. Hij komt nooit in de verdoemenis (hel)
- Hij bezit *eeuwig bescherming*: niemand kan hem uit de hand van Christus roven.

3. Je positie als een gelovige in Christus: Je bent een lid van Gods familie geworden.

• **Een christen is door God geadopteerd in Zijn huisgezin. Efeziërs 1:5.**

Als iemand het evangelie hoort en in Jezus Christus gelooft, dan “adopteert God hem als een zoon”³ in Zijn huisgezin en wordt God zijn “hemelse Vader”. Ongeacht hoe onvolmaakt zijn aardse vader wel is of was, krijgt hij een “Vader” in de hemel Die volmaakt is in liefde, in gerechtigheid en in vermogen te helpen. Ieder christen heeft door de Geest en gebed direct toegang tot zijn Hemelse Vader” (Efeziërs 2:18; 3:12; Hebreeën 4:14-16). Ongeacht hoe ongelukkig een christen met relaties in zijn aardse familie is, in Gods hemelse familie worden relaties bepaald door liefde, gerechtigheid en zorg. Gelovigen in Jezus Christus over de hele wereld zijn elkaars “broeders en zusters”.

Een gelovige in Jezus Christus is “een huisgenoot van God” (Efeziërs 2:19), is als “een levende steen gebouwd tot een geestelijk huis” (1 Petrus 2:4-5), is deel van “een uitverkoren geslacht”, “een koninklijk priesterschap” en “een heilig volk” met verantwoordelijkheden een profeet (die het evangelie verkondigd), een priester (die bidt en dient) en een koning (die Gods wil op de aarde uitvoert) te zijn (1 Petrus 2:9-10).

• **Een christen is een lid van het Lichaam van Christus. 1 Korintiërs 12:13.**

Door wedergeboorte door de Heilige Geest wordt een christen ingelijfd in het Lichaam van Christus (de Kerk/Gemeente).

• **Een christen is ook een burger van het Koninkrijk van God. Johannes 3:3-8.**

Door wedergeboorte door de Heilige Geest gaat een christen het Koninkrijk van God binnen. Het Koninkrijk van God is *het koningschap* van God door de Middelaar Jezus Christus, dat erkend wordt in het hart en werkzaam is in het leven van een christen (Lukas 17:20-21).

Samenvatting. De eerste verwachting van een gelovige is WAT HIJ AL IS IN CHRISTUS (ZIJN POSITIE). Wie in Jezus Christus gelooft, heeft een positie in Christus: Hij staat in de rechte relatie tot God, heeft zekerheid van eeuwig leven en is een deel geworden van Gods gezin of Gods Koninkrijk!

B. DE TWEDE VERWACHTING: DE VOORUITGANG VAN DE GELOVIGE IN CHRISTUS

De Bijbel leert, “wat een gelovige in Jezus Christus hoort te worden”.

Hij heeft de verantwoordelijkheid vooruitgang te maken op drie terreinen:

- Hij hoort als christen te groeien
- Hij hoort als christen te leven
- Hij hoort als christen te dienen

Deze drie zaken worden “**de vooruitgang van de christen**” genoemd.

1. Je vooruitgang als een gelovige in Christus: Je hoort als een christen te groeien.

• **Een christen hoort te groeien op verschillende terreinen. Lukas 2:52.**

- fysiek (in grootte)
- intellectueel (in wijsheid)
- sociaal (in genade bij mensen)
- geestelijk (in genade bij God)

¹ Hebreeuws: chalal (doorboren) + pasha (overtreding, rebellie).

² Hebreeuws: daka (verbrijzelen) + awon (ongerechtigheid, verdraaiing)

³ Grieks: eis huios

- **Een christen hoort in alles toe te groeien naar Jezus Christus. Efeziërs 4:13-15.**

Hij mag niet onvolwassen blijven om heen en weer geslingerd te worden door elke wind van leer of om meegesleurd te worden door het bedrog van valse leraren. Hij behoort te groeien in de waarheid door de Bijbel te lezen en te bestuderen en hij behoort te groeien in liefde in allerlei relaties.

- **Een christen hoort naar beneden te wortelen en naar boven opgebouwd te worden. Kolossenzen 2:6-7.**

Nadat hij Christus Jezus, de Heere, aangenomen hebt, moet hij in Hem wandelen. Hij hoort *onzichtbaar* in Christus geworteld te worden door bijvoorbeeld in je binnenkamer stille tijd te houden, Bijbel te lezen en te bidden. En hij hoort *zichtbaar* in het Lichaam van Christus opgebouwd te worden tot een volwassen christen en een functionerende arbeider in de Gemeente.

2. Je vooruitgang als een gelovige in Christus: Je hoort als een christen te leven.

- **Een christen hoort God met zijn lichaam te verheerlijken. 1 Korintiërs 6:19-20.**

Voordat hij een gelovige in Jezus Christus werd, leefde hij in slavernij aan de zonde door de leden van zijn lichaam beschikbaar te stellen ten dienste van onreinheid en wetteloosheid. Hij kon niet anders dan te zondigen (Romeinen 8:7-8). Maar nadat hij een christen is geworden, stelt hij de leden van zijn lichaam beschikbaar ten dienste van de gerechtigheid en heiligheid (Romeinen 6:13,19).

- **Een christen hoort God met zijn geest (denken) te verheerlijken. Romeinen 12:1-2.**

Een christen wordt niet langer gelijkvormig aan ongelovige of goddeloze mensen van deze wereld, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van zijn denken (gezindheid) (Romeinen 12:1-2). Zo leert hij wat Gods volmaakte wil is. Een christen hoort het onderscheid te leren tussen ware en valse leerstellingen (2 Johannes 1:7-11). Hij hoort boze geesten en het occultisme met de wapenrusting van God te bestrijden (Efeziërs 6:11). Het lichaam van een christen is de woonplaats van Gods Geest en hij behoort God met zijn lichaam en met zijn geest te verheerlijken (1 Korintiërs 3:19-20)! Hij weerspiegelt de heerlijkheid (kenmerken) van God in zijn persoonlijkheid, karakter en reacties op zijn omstandigheden (2 Korintiërs 3:18).

- **Een christen hoort alle verzoeken te weerstaan. 1 Korintiërs 10:13.**

Voordat hij een gelovige in Jezus Christus werd, gaf hij meestal toe aan de verzoeken (verleidingen) van de zondige wereld zoals rijkdom, macht en roem. Maar nadat hij een christen is geworden, helpt de Heilige Geest in zijn lichaam hem om “nee” te zeggen tegen deze verleidingen. God belooft hem dat Hij niet zal toelaten dat een verzoeking te sterk wordt. En Hij belooft met elke verzoeking een uitweg te geven. Een christen hoort dus te strijden tegen verleidingen en ze te overwinnen.

- **Een christen hoort zijn gedrag door de Bijbel te laten corrigeren. 1 Timoteüs 3:16-17.**

De Bijbel weerlegt onze zonden, corrigeert ons fouten, voedt ons op hoe om recht te leven en rust ons toe om God praktisch te dienen. Daarom hoort een christen geregeld de Bijbel te lezen, te bestuderen, te overdenken en te gehoorzamen.

- **Een christen hoort zijn knieën in gebed voor God te buigen. Efeziërs 3:14.**

Een christen hoort al zijn problemen, noden en behoeften in gebed bij God te brengen (Filippenzen 4:6-7). God zal al zijn gebeden met “ja”, “nee” of “wacht” beantwoorden. Daarom hoort een christen altijd te bidden, “Laat niet mijn wil, maar uw *volmaakte* wil geschieden” (Lukas 22:42).

3. Je vooruitgang als een gelovige in Christus: Je hoort als een christen te dienen.

- **Een christen hoort veel en blijvende vrucht te dragen. Johannes 15:5,16.**

Voordat hij een gelovige in Jezus Christus werd, leefde hij alleen voor zichzelf. Maar nadat hij een christen geworden is, wil hij blijvende invloed op andere mensen hebben. Hij helpt andere mensen om Jezus Christus te kennen, Hem aan te nemen en Hem als Zijn leerling te volgen.

- **Een christen hoort andere mensen te onderwijzen en aan te moedigen. Kolossenzen 3:16.**

Daarom sluit een christen zich bij *een groep christenen (of gemeente)* aan.

- **Een christen hoort andere mensen met daden lief te hebben. 1 Johannes 3:16-18.**

De liefde heeft veel invloed op mensen. Door te delen met de behoeftige en te zorgen voor de hulpeloze, krijgt liefde voeten en handen.

Samenvatting. De tweede verwachting van een gelovige is WAT HIJ IN CHRISTUS HOORT TE WORDEN (ZIJN PROCES). Wie in Jezus Christus gelooft, is voortdurend betrokken in een proces van vooruitgang. Hij houdt zich bezig met wat hij nu bezig is te worden. Hij moet groeien als een christen, leven als een christen en dienen als een christen.

C. DE DERDE VERWACHTING: DE TOEKOMST VAN DE GELOVIGE IN CHRISTUS

De Bijbel leert, “wat een gelovige in Jezus Christus zal worden”.

Hij heeft een wonderlijk toekomst

- met een Christusgelijkvormig geest
- met een Christusgelijkvormig lichaam
- en met een Christusgelijkvormig universum.

Deze drie zaken worden “**de toekomst van de christen**” genoemd.

1. Je toekomst als een gelovige in Christus: Je zult een Christusgelijkvormige geest (karakter) ontvangen.

- **Een christen zal een veranderd menselijke geest (karakter) gelijkvormig aan Christus ontvangen. 1 Johannes 3:1-3.**

Nu al zijn mensen die in Jezus Christus geloven “kinderen van God”. Nu groeien zij naar steeds meer Christusgelijkvormigheid en hebben de zekere verwachting dat zij eenmaal helemaal aan Christus gelijkvormig zullen zijn! Daarom wijden christenen zich nu toe om heilig, rechtvaardig en liefdevol te leven. Ze oefenen zich om steeds meer als Christus lief te hebben. En ze reinigen zichzelf keer op keer van de zonde, die hun leven binnendringt.

Maar zolang zij op aarde leven, zullen zij het einddoel, d.w.z. volkomen gelijkvormig te zijn aan Christus’ karakter, niet bereiken. Dat zal alleen gebeuren wanneer zij Christus van aangezicht tot aangezicht zullen zien in de hemel na hun dood! Wanneer zij Hem zullen zien zoals Hij is, dan zullen zij veranderd worden om helemaal aan Hem gelijkvormig te zijn. Dan zullen zij wat hun karakter betreft zoals Hij zijn: Zij zullen heilig zijn zoals Hij heilig is; rechtvaardig zijn zoals Hij rechtvaardig is; en liefdevol zijn zoals Hij liefdevol is!

2. Je toekomst als een gelovige in Christus: Je zult een Christusgelijkvormige lichaam ontvangen.

- **Een christen zal een lichaam gelijkvormig aan Christus ontvangen. Filippienzen 3:21.**

Zolang de gelovigen nog op de aarde wonen, zijn hun lichamen onderhevig aan de ziekten, beperktheden en de uiteindelijke dood (Hebreeë 9:27), die alle mensen in deze zondige wereld kenmerken. Dan blijven ze nog het beeld van Adam, de mens uit de aarde, dragen. Dan blijven zij nog de zwakheid, oneer en vergankelijkheid van hun lichamen ervaren. Christenen zijn nu nog vlees en bloed (1 Korintiërs 15:50) en wachten op de volledige verandering van hun lichamen. Christenen worden dus ook ziek en zullen ook sterven.

Maar Christenen hebben een hoopvolle toekomst! Wanneer Christus terugkeert bij zijn wederkomst, zal Hij alle lichamen van mensen die op de aarde gestorven zijn, doen opstaan uit de doden (Johannes 5:28-29; Handelingen 24:15), zal Hij de lichamen van de nog levende christenen veranderen om aan zijn verheerlijkte lichaam gelijkvormig te worden en zal Hij de dood zelf vernietigen (1 Korintiërs 15:49-52). De lichamen van gelovigen zullen onvergankelijk, heerlijk, sterk en geestelijk (i.e. volkomen door de Heilige Geest beheerst) zijn (1 Korintiërs 15:42-44).

3. Je toekomst als een gelovige in Christus: Je zult een Christusgelijkvormige universum ontvangen.

- **Een christen zal de volkomen vernieuwing van alle dingen meemaken. Romeinen 8:18-21; 2 Petrus 3:9-13; Openbaring 21:1-5.**

Zolang gelovigen nog op deze zondige aarde leven, kennen ze God en hebben gemeenschap met God. Maar zij kunnen God nog niet zien. *Christenen leven in geloof en niet in aanschouwen* (2 Korintiërs 5:7). De ganse schepping zucht omdat het nog steeds aan de vruchteloosheid en vergankelijkheid onderworpen is (Romeinen 8:21-22). De hele schepping deelt in de straf voor de zonde van mensen: de aarde produceert dorens en distels (Genesis 3:17), de mensen zorgen niet goed voor de aarde zodat de aarde vervuult, ontbost, misbruikt en verwoest wordt en de mensen op de aarde voeren onophoudelijk oorlogen (Jakobus 4:1-2).

Maar wanneer Christus terugkeert bij zijn wederkomst, dan zal Hij drie dingen doen:

- Hij zal alle mensen, die ooit geleefd hebben, doen opstaan uit hun graf.
- Hij zal alle mensen oordelen op de Laatste Oordeelsdag o.g.v. hoe zij geleefd hebben. Alleen zij die geloven in Jezus Christus, zullen behouden worden en het Koninkrijk van God in z’n voltooid fase beërven!
- Hij zal deze tegenwoordige zondige aarde verbranden en veranderen tot een nieuwe aarde, waarin alleen gerechtigheid zal wonen. Op deze nieuwe aarde zal God Zelf in Zijn *zichtbare* Beeld, Christus, tussen de gelovigen wonen. Op deze nieuwe aarde zal er geen dood, of ziekte, of pijn, of vervolging, enz. meer zijn! Op deze nieuwe aarde zal er geen lijden meer zijn! Op deze nieuwe aarde zal God alles nieuw maken!

Samenvatting. Wie in Jezus Christus gelooft, heeft een fantastische toekomst in Christus! Hij zal een karakter aan Christus gelijkvormig en een lichaam aan Christus gelijkvormig ontvangen en hij zal in een nieuw schepping wonen, waar Christus alleen regeert!

Samenvatting. Gelovigen in Jezus Christus mogen drie verwachtingen van het nieuwe leven hebben:

1. Rechvaardiging. De positie die een christen in Jezus Christus heeft, heet “rechvaardiging”.

De rechvaardiging betekent dat de christen *verlost is van de straf* van de zonde. Dit is *verlossing van zonden in het verleden*.

2. Heiliging. De vooruitgang voor welk een christen verantwoordelijk is, heet “heiliging”. Heiliging betekent dat een christen *steeds meer en meer verlost wordt van de smet en de macht* van de zonde. Dit is *verlossing in de tegenwoordige tijd*.

3. Verheerlijking. De toekomst die een christen verwacht, heet “verheerlijking”. Verheerlijkt worden betekent dat de christen bij de wederkomst van Christus *volkomen verlost zal worden van de tegenwoordigheid* van de zonde. Dit is *verlossing in de toekomstige tijd*.

D. OVERZICHT VAN GODS VERLOSSINGSPLAN

Teken of fotokopieer de volgende illustratie.

1. HET BESTAAN VAN GOD

1. De schepping openbaart de macht, schoonheid en ordelijkheid van *het werk van God in het universum*.
2. De Bijbel openbaart het plan, *de woorden en daden van God in de menselijke geschiedenis*.
3. Jezus Christus openbaart *de aard, persoonlijkheid en karakter van God*.
4. Het hart en het geweten van de mens openbaart *de morele wetten van God*.
5. De levens en getuigenissen van oprechte christenen openbaren *het vermogen van God om mensen te verlossen en te veranderen*.

2. HET PROBLEEM van zonde en lijden

3. GODS OPLOSSING is Jezus Christus

4. DE REACTIE die God vereist



5. DE VERWACHTINGEN VAN HET NIEUWE LEVEN

1. Je *positie* als christen heet *rechvaardiging*. In de rechvaardiging wordt je *van de straf van de zonde verlost*. Dit is *verlossing van zonden in het verleden*.
2. Je *vordering* als christen heet *heiliging*. In heiliging wordt je *steeds meer van de smet en macht van de zonde verlost*. Dit is *verlossing van zonden in het heden*.
3. Je *toekomst* als christen heet *verheerlijking*. In de verheerlijking wordt je *volledig van de tegenwoordigheid van de zonde verlost*. Dit is *verlossing van zonden in de toekomst*.

E. VERTELLEN EN BIDDEN

1. Vertel je persoonlijke reactie.

Vraag de groepsleden of zij gewillig zijn te vertellen welke reactie zij aan God willen geven.

2. Uitnodiging Jezus Christus aan te nemen.

In Openbaring 3:20 zegt Jezus Christus, “Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken en hij met Mij.”

3. Gebed om Jezus Christus aan te nemen.

Vraag mensen die op God willen reageren om met je te bidden (of je gebed zin voor zin te herhalen). Bijvoorbeeld,

Heer Jezus Christus,
- Ik *belijd* dat ik een zondaar ben en verloren ben.
- Ik *geloof* dat U voor mijn zonden gestorven bent en dat U opgestaan bent uit de dood om mij het eeuwige leven te geven.
- Ik *vraag* U nu om in mijn hart en leven binnen te komen.
- Van nu aan wil ik U *als leerling volgen en liefhebben*.
- Ik *belijd* Jezus Christus als mijn Verlosser en Heer.
Amen.

[Een niet-christen neemt Christus aan; een christen maakt een nieuwe toewijding aan Christus]

4. Zekerheid van verlossing.

Als jij een reactie die God vereist gemaakt hebt, dan mag je de bovengenoemde verwachtingen m.b.t. je positie, je vooruitgang en je toekomst als een christen hebben.

De Bijbel zegt in 1 Johannes 5:11-13,

“En dit is het getuigenis,
namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft;
en dit leven is in Zijn Zoon.
Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.
Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de Naam van de Zoon van God,
opdat u *weet* dat u het eeuwige leven hebt.”

LAATSTE OPDRACHT

1. Lees de Bijbelgedeeltes aandachtig door en denk na over
 - het bestaan van God
 - de redenen voor het lijden
 - de oplossing van God
 - de reacties die God van mensen vereist
 - en de verwachtingen die gelovigen in Jezus Christus mogen hebben.Overweeg of jij zelf ook een dergelijke stap zou willen maken.
2. Als je nog niet gereageerd hebt, bid dan tot God en neem Jezus Christus aan.
3. Mensen die graag de boodschap van de Bijbel verder willen onderzoeken, mogen een afspraak maken.
4. Mensen die Jezus Christus aangenomen hebben, worden uitgenodigd aan te sluiten bij een discipelgroep (een betacursus, een deltacursus of een dota cursus).