

OPDRACHT

- *Bid.* Aan het begin en als kring aan het eind.
- *Lees* met elkaar Johannes 15:1-17. Dit is een allegorie. Vers 8 spreekt over een discipel van Jezus Christus.
- *Ontdek en bepreek* met elkaar de verschillende kenmerken van een discipel.
- *Samenvatting.* De wiel-illustratie.
- *Deel de studie uit.* Bij punt B.

LEIDRAAD VOOR DE KRINGLEIDER

A. DE KENMERKEN VAN EEN DISCIPEL

1. Een discipel van Jezus Christus blijft in Jezus Christus (Johannes 15:4-6)

Een discipel (Johannes 15:8) heeft Jezus Christus in zijn hart en leven aangenomen en gaat ervoor om zijn persoonlijke relatie met Jezus Christus te ontwikkelen. "Christus in hem" en "Hij in Christus" (Kolossenzen 1:27-28). De relatie is bedoeld oprecht en vertrouwelijk te zijn.

2. Een discipel van Jezus Christus draagt veel en blijvende vrucht (Johannes 15:8,16)

De belangrijkste boodschap van deze allegorie in Johannes 15 is dat een discipel alleen 'vrucht' draagt wanneer hij met Jezus Christus verbonden blijft. De christen hoeft zichzelf niet te bewijzen door veel vrucht te dragen. Zijn verantwoordelijkheid is om te zorgen dat hij in Christus blijft. Christus zorgt er wel voor dat hij verschillende soorten vrucht op zijn tijd draagt.

Verschillende soorten vrucht in de Bijbel

- De vrucht voortgebracht door bekering tot Jezus Christus is *goede werken* zoals bv. je bezittingen delen, eerlijk zijn in geldzaken, niemand dwingen, tevreden zijn met wat je krijgt (Lucas 3:8-14).
- De vrucht voortgebracht door je mond is *God loven en Hem belijden* (Hebreeën 13:15).
- De vrucht voortgebracht door de inwonende Heilige Geest is *een christelijk karakter* (Galaten 5:22-23).
- De vrucht voortgebracht door de verkondiging van het evangelie is *nieuwe bekeerlingen* of gelovigen (Kolossenzen 1:5-6).
- De vrucht voortgebracht door het maken van discipelen is *volwassen en functionerende christenen* die niet terugvallen (Johannes 15:16).

Door in relatie met Christus te blijven, draag je als discipel veel vrucht (Johannes 15:5). Door gesnoeid te worden door God de Vader draag je als discipel nog meer vrucht (Johannes 15:2)! 'Snoeien' (verse 2) betekent het wegsnijden van dode en overbodige delen van de tak (zonden en minder vruchtbare bezigheden). In de allegorie wordt een levende tak (een wedergeboren christen) nooit afgesneden (zie Johannes 10:28; 17:12; 18:9). De verdorde takken in vers 6 vertegenwoordigen niet christenen (gelovigen) die eenmaal wedergeboren waren en toen van het christelijke geloof afvielen. Zij vertegenwoordigen alleen naamchristenen of schijnchristenen die nooit een levende en persoonlijke relatie met Jezus Christus hadden (zie 2 Timoteüs 3:1-5) en nooit vrucht droegen (Hebreeën 6:4-8). Zij vertegenwoordigen het onkruid dat tussen het graan gezaaid werd (Matteüs 13:25,30,36-43). Daarom worden zij weggegooid en verbrand. Een discipel draagt meer vrucht wanneer hij God (en anderen) toelaat hem 'te snoeien' (d.w.z. hem te vermanen, terecht te wijzen en te disciplineren). God gebruikt ook beproevingen om christenen te disciplineren.

In de gelijkenis van de zaaier leert Jezus dat sommigen van zijn discipelen 100-voudig vrucht dragen en anderen 60- en 30-voudig (Matteüs 13:8). De hoeveelheid 'vrucht' die men draagt is voor iedere discipel anders. Daar zijn drie redenen voor. (1) De hoeveelheid vrucht hangt af van de mate van berouw over je zonden, de mate van je geloof, de hoeveelheid moed, je doorzettingsvermogen, en je inzet voor Gods Koninkrijk (bv. anderen het evangelie vertellen en hen helpen discipelen van Jezus te worden). (2) De hoeveelheid vrucht hangt af van de genade, de natuurlijke en geestelijke gaven en bijzondere taak die God aan je toevertrouwd heeft. (3) De hoeveelheid vrucht hangt af van de levensomstandigheden waarin God je plaatst. Hiervoor kun je bidden.

3. Een discipel van Jezus Christus wordt veranderd door het Woord van Jezus Christus (Johannes 15:3,7)

Het Woord dat Jezus tot zijn discipelen sprak reinigde hen, d.w.z. zij werden gerechtvaardigd door het geloof in het evangelie (Johannes 15:3). En als de discipel in het Woord van Jezus blijft (door horen, lezen, studie, meditatie, memorisatie, toepassen en doorgeven)(Johannes 8:31-32) en het Woord van Jezus in de discipel blijft (door zijn gedachten, motieven, houdingen, geloof, overtuigingen, spreken en gedrag te veranderen)(Johannes 15:7), dan zal de discipel veel vrucht dragen(Johannes 15:8). Het blijft dan niet enkel 'kennis', maar beïnvloedt elk aspect van zijn leven ten goede.

4. Een discipel van Jezus Christus bidt volgens de wil van Jezus Christus (Johannes 15:7,16)

De belofte in de Bijbel om specifieke gebeden te verhoren heeft wel twee voorwaarden: een levende relatie met Jezus Christus onderhouden (bv. door geregelde stille tijd te houden) en toelaten dat de woorden van Jezus Christus je (denken, motivatie, houding, geloof, gedrag, karakter, gebeden, enz.) blijvend veranderen. Dan zal de discipel niet vragen, “Laat *mijn wil* geschieden”, maar “Laat *Uw volmaakte wil* geschieden (Lucas 22:42)!” Dan ervaart de discipel dat God zijn gebeden verhoort (1 Johannes 5:14-15).

5. Een discipel van Jezus Christus gaat in liefde om met andere christenen (Johannes 15:9,12,13)

6. Een discipel van Jezus Christus gehoorzaamt de geboden en het onderricht van Jezus Christus (Johannes 15:10,14,15)

B. DE WIEL ILLUSTRATIE

1. Wat is een discipel?

- Een discipel is *een christen* (Handelingen 11:26).
- Maar met betrekking tot de manier waarop Jezus Christus een discipel kenmerkt, is een discipel (1) *een volwassen christen*, (2) *een volgeling – leerling van Christus*, (3) met *specifieke kenmerken*. Een discipel is dus een volgeling van Christus, hij leert terwijl hij volgt en hij ontwikkeld specifieke kenmerken.

- De zes specifieke kenmerken van een discipel zijn:

- | | |
|---|--|
| (1) Christus in je (Johannes 15:5) | (4) Gemeenschap (Johannes 15:9,12; zie 13:34-35) |
| (2) Gods Woord (Johannes 15:3,7, zie 8:31-32) | (5) Vrucht dragen (Johannes 15:8,16) |
| (3) Gebed (Johannes 15:7-8) | (6) Gehoorzaamheid in actie (Johannes 15:10,14) |

De onderstaande wiel-illustratie is een goede opsomming van de kenmerken van een discipel.

2. De wiel-illustratie¹



3. Nog onvolwassen christenen kunnen als volgt voorgesteld worden:



4. Vrucht dragen.

- Zichtbare vruchten. De christen draagt de vrucht van de Geest van Jezus Christus in zijn leven (Galaten 5:22-23) waardoor hij een geur van Christus en een brief van Christus is die door vele mensen gelezen wordt (2 Korintiërs 2:14-16; 3:2-3). Ook zijn goede werken zullen gezien worden (Lucas 3:8-14; Matteüs 5:13-16).
- Hoorbare vruchten. De christen belijdt de God van de Bijbel die Zich in Jezus Christus heeft geopenbaard (Hebreeën 13:15), getuigt van Christus voor niet-christenen om hen naar Christus te leiden (Kolossenzen 1:5-6) en onderricht christenen zodat zij blijven volharden in het geloof (Matteüs 28:20; Johannes 15:16).

¹ Met toestemming van De Navigators