

OPDRACHT

- *Bid.* Aan het begin en als kring aan het eind.
- *Bespreek.* Wat is het evangelie? Welke waarheden horen erin thuis?
- *Voorbeeld.* De kringleider legt het evangelie uit d.m.v. de pijl illustratie op het bord of een vel papier te tekenen.
- *Oefening.* Vraag een (of meerdere) vrijwilliger(s) het evangelie d.m.v. deze illustratie aan de groep uit te leggen.
- *Deel de studie uit.* Bij punt A.

LEIDRAAD VOOR DE KRINGLEIDER

A. DE PIJL ILLUSTRATIE VAN HET EVANGELIE

Het evangelie zegt, “Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft” (Johannes 3:16).

Hoe kun je het evangelie en dus het verlossingswerk van Jezus Christus uitleggen?

1. Genesis 1:27.

Bij de schepping heeft God de mens naar Zijn beeld geschapen. God is leven en wilde dat mensen deelden in Zijn bijzondere leven voor eeuwig. God is liefde en de mensen hadden ook God lief. God is heilig en de mensen waren ook zonder zonde. God is rechtvaardig en de mensen deden ook wat recht was. God spreekt en de mensen konden ook spreken. God neemt besluiten en de mensen konden ook besluiten nemen. God ontwierp en schiep het universum en de mensen konden ook dingen uitvinden en maken.

[Schrijf: ‘GOD geeft het eeuwige leven’ aan de bovenkant]

2. Jesaja 59:1-2.

Maar er gebeurde iets heel erg. De mens viel in zonde. Zonde is onafhankelijkheid van God en Zijn woorden (zelfgenoegzaamheid). De zonde maakte scheiding tussen God en de mensen. Zolang deze scheiding blijft, luistert God niet naar gebeden en redt Hij niet.

[Teken middelste blok en schrijf ‘zonde’ en ‘scheiding’ erin]

3. Romeinen 3:23.

Niet alleen de eerste mensen vielen in zonde, maar alle mensen vielen in zonde. Er was niemand meer die God oprecht zocht of deed wat goed was in Gods ogen (Romeinen 3:10-18; zie Romeinen 5:12,17-19 HSV).

[Schrijf: ‘MENS’ aan de onderkant]

4. Romeinen 6:23a.

Iedereen was nu niet meer op weg naar het eeuwige leven, maar op weg naar de eeuwige dood (de hel, de plaats waar je Gods tegenwoordigheid en macht om je te helpen niet kunt ervaren) (Openbaring 21:8; 2 Tesselonienzen 1:9).

[Schrijf: ‘MENS gaat naar de eeuwige dood’ aan de onderkant]

5. Efeziërs 2:8-9.

Toch proberen mensen overal om de weg naar God terug te vinden. Vele mensen denken dat door goede werken te doen God hen wel zal accepteren. Maar de Bijbel zegt dat mensen alleen gered kunnen worden door wat God doet, niet door wat mensen doen.

[Teken een trap of pijl omhoog en schrijf ‘goede werken’ erin]

6. Galaten 3:10-11.

Vele mensen denken door de wet te houden zal God hen wel aannemen. Maar de Bijbel zegt dat niemand de hele wet onderhoudt en dat daarom alle mensen onder de vloek zijn (zie Jakobus 2:10).

[Teken een trap of pijl omhoog en schrijf ‘de wet’ erin]

7. Handelingen 4:12.

Andere mensen denken door een of ander godsdienst te bedrijven zal God de weegschaal in hun voordeel doen doorslaan. Maar de Bijbel zegt dat geen enkel godsdienstige handeling van mensen hen kan of zal redden. De mensen kunnen het probleem van zonde en scheiding van God niet oplossen!

[Teken een trap of pijl omhoog en schrijf ‘andere godsdiensten’ erin]

8. Romeinen 5:8.

God alleen kan het probleem oplossen! Hij neemt het initiatief om mensen te redden! God deed dat lang voor we leefden! Hij kwam in Jezus Christus naar de aarde en stierf voor de zonden.

[Tekenen een kruis van boven naar beneden tussen GOD en de MENS]

9. 1 Petrus 2:24.

Waarom moest Jezus Christus sterven? Hij stierf aan het kruis om het probleem op te lossen en weg te nemen. Hij nam de zonden van de gelovige in Zijn eigen lichaam op en liet het aan het kruis spijkeren! Nu wordt het probleem (de zonde) nooit meer tegen de gelovige gerekend!

[Spijker het middelblok aan de bovenkant van het kruis]

10. 1 Petrus 3:18a.

Jezus Christus stierf aan het kruis om ook het gevolg van het probleem op te lossen. Hij hief de scheiding tussen God en mens op door de gelovige naar God te brengen en hem met God te verzoenen. Nu is de gelovige nooit meer van God gescheiden!

11. Matteüs 11:28.

Jezus Christus nodigt alle mensen uit die gebukt gaan onder hun zonde en andere moeilijkheden om naar Hem te komen. Hij zal hen rust geven. Op dit punt staat elk mens voor een keuze.

[Tekenen 'een kruisje' aan de voet van het kruis om aan te geven dat hier een beslissing gemaakt moet worden]

12. Johannes 5:24.

Hoe kan iemand naar Jezus Christus komen? De Bijbel zegt door te horen wat Hij zegt (het evangelie) en door te geloven in de God die Jezus Christus heeft gezonden. Wie dit doet zal meteen het eeuwige leven hebben, komt niet in de verdoemenis (hel), maar is uit de dood overgegaan in het leven.

[Schrijf: 'horen' en 'geloven' in het midden van het kruis en de woorden 'heeft het eeuwige leven', 'komt niet in het oordeel' en 'is overgegaan vanuit de dood in het leven' aan de bovenkant]

Samenvattend.

- Het probleem van de mens. De zonde brengt scheiding tussen God en mens (2, 3, 4). De mens kan het probleem niet zelf oplossen (5, 6, 7).
- De oplossing van God. Maar Jezus Christus kan en deed het (8, 9, 10).
- De uitnodiging. Jezus Christus nodigt iedereen uit tot Hem te komen en rust te vinden (11). Wie dit Goede Nieuws hoort en gelooft en naar Jezus Christus komt (12) heeft van dat moment het eeuwige leven, komt niet in het oordeel en gaat niet verloren (Johannes 3:16)!

B. DE PIJL ILLUSTRATIE

Johannes 3:16 zegt:
"Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft".



C. OEFENING

Vraag een (of meerdere) vrijwilliger(s) het evangelie d.m.v. deze illustratie op het bord te tekenen en aan de groep uit te leggen. Help elkaar een goede grip op het evangelie te krijgen en het aan anderen te kunnen doorvertellen.